

# Paaseierenverkoop

Dag lieve Woudlopers en ouders,

Doordat onze jaarlijkse klaaskoekenverkoop niet door ging dit jaar, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe geldactie. Na wat onderzoekwerk besloten we een paaseierenverkoop op te starten. Zo zamelen we samen met de Welpen geld in om op kamp te gaan.

## Dit jaar werken we enkel met voorverkoop.

We vragen om vooraf paaseieren te verkopen aan iedereen die je kent. Een zak paaseitjes van **250g** kost **6 euro**. De Woudloepers die er in slagen om op voorhand 15 zakjes te verkopen, krijgen 20 euro korting op de kampprijs. Broers en zussen krijgen korting als ze samen 20 zakjes paaseitjes verkopen. Dit geldt ook als je een broer of zus hebt bij de welpen.

Gelieve tegen zaterdag **20 maart** het geld van wat je verkocht hebt in een enveloppe met gepast geld mee te brengen naar de scouts. Als dit niet lukt om het geld deze datum mee te geven, neem dan graag contact op met onze secretaris Lucas (0473/37 64 31).

Je kan je verkochte paaseieren dan **zondag 28 maart** afhalen van 11u tot en met 16u30. Indien dit niet lukt voor u op dat moment, mag je altijd contact opnemen met Zahïa (0498 77 60 81).

Verkoop dus maar veel paaseitjes aan je familie, vrienden, juf of meester en burens! Hoe meer we verkopen, hoe meer leuke dingen we op kamp kunnen doen! (En we willen graag de welpen verslaan en meer paaseieren verkopen dan hen 😊) De 3 woudlopers die de meeste paaseieren verkopen krijgen een verrassing op kamp.



Stevige scoutsknuffel,

Shane, Kian, Arnaud, Bram, Robbe, Ward, Femke en Zahïa

